

## Om familjenamnet Bach

Det har inom familjen berättats hur namnet Bach tillkom släkten en gång för längesedan. Det var under den tiden då i Estland många bönder levde under livegenskap som en bonde var ute i markerna och han råkade då trilla ner i vattnet i en bäck. Han kom hem till gården alldeles genomvåt och hans husbonde kom att få syn på honom i detta tillståndet och då utropade "Du får nu hädanefter heta Bach!". Så har det berättats.

Den förste anfadern inom släkten med namnet Bach var Mart Bach. Han var född i socknen Lelle 1760 och dog 1842 i Kärü. I Kärü fanns vid den tiden en godsägare som hette von Stauden och om honom vet man att han gav tyska namn åt sina underlydande bönder, namn som skulle vara lite karakteristiska och ibland kanske också lite försmädligt nedsättande. Här en lista på namn från Kärü:

Lustig (Munter)	Treu (Trogen)	Starrkopf (Tjurskalle)
Traurig (Sorgsen)	Blond (Blond)	Patzig (Kaxig)
Neidlich (Avundsam)	Kahl (Skallig)	Stümper (Klåpare)
Gross (Stor)	Willig (Villig)	Bach (Bäck)
Schleicher (Smyger fram)		

Om Vallys farfar Mihkel Bach har det vidare berättats att han en gång av sin husbonde blev bytt mot en jakthund. Men detta kan knappast vara sanningsenligt eftersom livegenskapen i Estland upphörde före 1850-talet och Mihkel Bach var född 1853. Men om man ändå skulle sätta lite tilltro till sägesmålet kan det ha varit de två ägarna till godsens i Lelle och Kärü som gjorde affären sinsemellan. Lelle och Kärü ligger på bara någon mils avstånd från varandra, på båda ställena fanns gods, båda med ägare av släkten von Stauder. Kanhända var det så att ovannämnde Mart Bach, som vi vet med största sannolikhet var född i Lelle men död i Kärü, var en stor och kraftig arbetare på godset Lelle och godsägaren i Kärü ville gärna ta över honom. Och gjorde det mot att han lämnade sin jakthund till Marts husbonde.

Vallys farfar Mihkel Bach var bonde på gården Mugerri men vi vet inte hur gården kom i hans ägo. När Mihkel dog 1926 delades den som arv till de tre barnen. Gården som Eduard ärvde; Tagametsa, omfattade 200 hektar och hade de tre delarna varit lika stora skulle gården ursprungligen varit 600 hektar. Nu var hälften av Tagametsa myr och mossjord och dessutom ärvde Eduards syster Lilly de gedigna gårdsbyggnaderna och fick väl därför lite mindre mark. Men kanske ursprungliga gården var på 500 hektar, stort även det. En vild spekulation: Mihkels far Gustav Bachs hustru i sitt första gifte hette Rina Stauden, ett namn som kan antyda släktförbindelse med godsägarfamiljen von Stauden. Kan gården kommit till Gustav Bach som hemgift och sedan ärvts av Mihkel Bach? Som sagt en vild spekulation.